



e-brief #293
7 mei 2026

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Zoeken

door Jacqueline Groenewoud

Ik werk op kantoor voor iemand die regelmatig iets kwijtraakt. Dat kan van alles zijn: tickets, bestanden, e-mails, codes en nog veel meer. Zelf ben ik ook nogal eens iets kwijt.

Al sinds mijn kindertijd roep ik in zulke gevallen de heilige Antonius aan. Mijn oma had een katholieke buurvrouw die altijd wel raad wist als er iets zoek was. Van haar leerde ik het eenvoudige schietgebedje: *“Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik het verlorene vind.”*

En eerlijk gezegd moet ik toegeven dat de heilige Antonius mij door de jaren heen al vaak heeft geholpen, zowel op het werk als thuis. Wanneer ik in een katholieke kerk kom, zoek ik dan ook steevast zijn beeld op om hem te bedanken voor al het zoek- en vindwerk.

De Bijbeltekst uit Matteüs 7:7-8 sluit hier mooi bij aan: *“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je*

je zult vinden, klopt en er zal voor je worden opgedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, zal worden opgedaan.”

Deze woorden gaan over vragen, zoeken en kloppen, en daarmee ook over ontvangen, vinden en open doen. Het zoeken en vinden in deze tekst heeft echter niet te maken met het kwijraken van spullen, maar met het zoeken naar God. Jezus sprak deze woorden tijdens de Bergrede, en het is een belofte die nog steeds geldt.

Misschien is het goed om hier in deze tijd bij stil te staan. Zelfs radio- en televisiereclames roepen ons op om elkaar te blijven vinden, juist in een periode van toenemende polarisatie. Deze tekst herinnert ons eraan dat God een antwoord heeft op onze vragen: Hij laat zich steeds opnieuw vinden en blijft keer op keer de deur voor ons openen.

10 mei om 10.00 uur – vieren van het avondmaal

voorganger: ds. Nellie van Voornveld

Hemelvaartsviering op 14 mei om 11.00 uur

gezamenlijke viering van Hart van Osdorp, wijkgemeente Osdorp-Sloten en de Regenbooggemeente in De Elzen, Clauskindereweg 17.

'Meedoen in een heilig spel'

bij zondag 10 mei

De afgelopen weken lazten we al eerder uit de brief aan de Hebreeën. Zondag weer, uit hoofdstuk 9. Ik kan me voorstellen dat je zo spontaan niet zo gauw aan dat bijbelboek begint. Het is best lastige taal die misschien ver van je afstaat; over de tabernakel, priesters die offers brengen en over de hogepriester die eens per jaar een speciaal offer brengt voor de zonden van het volk. Jezus wordt vervolgens voorgesteld als de 'hogepriester' die een nieuw verbond tussen God en mensen mogelijk maakt – omdat Hij zichzelf inzet en dat blijft doen.

De relatie tussen God en mensen is broos. En het begrijpen van zijn bedoelingen en het meedoen daarin vallen ons soms zwaar. Maar we proberen zondag te ontdekken hoe God ons uitnodigt voor een 'heilig spel', waarin Jezus een sleutelrol speelt en zijn inzet ons verder helpt. We gedenken ook de gave van zijn lichaam en bloed, die ons samenbindt en vreugde geeft, als we brood en wijn delen.

ds. Nellie van Voornveld

De eerste collecte is voor de wijkdiaconie De opbrengst van deze collecte is voor hulpvragen die de diaconie met enige regelmaat ontvangt.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor studiefonds voor Keniaanse predikanten

Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor steeds meer Keniaanse vrouwen een universitaire theologische opleiding kunnen volgen en als predikant gaan werken. Dit helpt om de positie van vrouwen in Kenia te verbeteren.

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

De avondsmaalscollecte is voor bouwen aan een school in Ecuador.

Jongeren uit Amsterdam-West gaan samen met jonge mensen daar bouwen aan een agrarische school in Ecuador. Voor dit project proberen zij met verschillende acties voldoende geld bij elkaar te krijgen.

Negen dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren

Zoals Jezus' leerlingen tussen Hemelvaart en Pinksteren in Jeruzalem bij elkaar waren om te bidden, bidden wij deze negen dagen thuis en op verschillende gezamenlijke plekken in Nieuw West om de komst van Gods Koninkrijk.



Avondgebed van 19.30 tot 20.00 uur

15 mei: De Ark, Van Ollefenstraat 9

16 mei: Buurthuis 33, Clauskindere-
weg 21

17 mei: op zondag bidden we in de
kerken

18 mei: de Huiskamer, Akersingel 24

19 mei: Buurthuis 33, Clauskindere-
weg 21

20 mei: De Ark, Van Ollefenstraat 9

21 mei: Nieuw-Sloten, Kortrijk 29

22 mei: de Huiskamer, Akersingel 24

23 mei: Buurthuis 33, Clauskindere-
weg 21

Voor in de agenda:

- ✓ Op vrijdag 22 mei om 19.30 uur is er een **Vierde Vrijdag** met op deze avond een tekenworkshop. Opgeven via info@regenbooggemeente.nl
- ✓ Op donderdag 28 mei om 17.30 uur, organiseert de **Werktafel Duurzaamheid** een bijeenkomst voor iedereen vanuit de PKA met een warm hart voor duurzaamheid. Locatie volgt.

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur

Spelinloop/Replay op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in De Ark op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl

Naomi Bouma 06 145 48343 n.bouma@diaconie.nl

Herman Bouma 06 344 87321 h.bouma@diaconie.nl

Rozina Efreem 06 124 85822 beheer@regenbooggemeente.nl