



e-brief #240

20 maart 2025

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Weldadig

door Carien Smallenbroek

Het was weer een volle trein, zoals altijd als ik de trein neem. Drukte bij het instappen, reizigers met grote tassen en bekers met koffie die verwachtingsvol geuren.

Ik zoek naar de stiltecoupé. Altijd een moment van hoop. Is er een plek waar ik kan ontkomen aan voortdurende telefoongesprekken? En als ik daar eindelijk zit, in die belofte van rust, merk ik pas hoe moeilijk het is om echte stilte te vinden. Juist omdat ik verwacht in stilte te zitten, hoor ik alles nog nadrukkelijker: een zakje snoep dat opengeritst wordt, net te luid ingestelde oordoppen en binnenlopende reizigers die geen acht slaan op de voorgeschreven stilte. Een stilte die er niet zomaar is.

Blijkbaar moet je die stilte, die rust nog gerichter gaan opzoeken, op speciale plekken. Om even te kunnen stilstaan bij het moment, bij je eigen gedachten, niet gehinderd door dingen om je heen en zonder te denken aan wat moet gebeuren.

Wat was ik verrast dat er deze weken een half uur georganiseerde stilte in de Ark wordt geboden. Zomaar te kunnen zitten daar, op een stoel, in de warmte van de kerk. Een paar mensen, een enkele brandende kaars, een schemerig licht en verder niets. Een stilte die ik in de stiltecoupé niet vind. Maar die er hier is en die weldadig is en mij even doet vergeten dat de wereld angstig en verwarrend is.

Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

23 maart om 10.00 uur

derde zondag van de veertigdagentijd

voorganger: ds. Gerben van Manen

30 maart om 10.00 uur

vierde zondag van de veertigdagentijd

voorganger: ds. Burret Olde

'In Jezus de toekomst zien?'

bij zondag 23 maart

Op deze derde zondag van de 40 dagen richten wij onze ogen op Jezus. Hij roept alle mensen op om zichzelf te verliezen, en Hem te vinden. Door dagelijks je kruis op je te nemen, en daarin Jezus te volgen op zijn weg: door de mist van onze tijd heen naar een heldere toekomst, die in de bijbelse verhalen wordt aangekondigd door de stem van God (Lucas 9:18-36; 1 Koningen 19:3-13). Zo kan ook op onze moeizame weg Gods toekomst je soms al even in alle glorie voor ogen staan. Maar elke dag laat Jezus zich vinden te midden van wat er nu in ons leven en in de wereld gebeurt: Luister naar Hém. *ds. Gerben van Manen*

De eerste collecte is voor kinderen in Moldavië

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

[Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906](#)

De tweede collecte is voor muziek in de kerk

Muziek speelt in onze gemeente een onmisbare rol. Wat is een kerkdienst zonder muziek en dus zonder musici? Graag uw bijdrage aan dit mooie doel.

[Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240](#)

Bij de liturgische schikking van zondag 23 maart "Luister naar Hem!" - Lucas 9:35

lezen: Lucas 9:28-36

Jezus in het licht. Vandaag staat de verheerlijking op de berg centraal. De leerlingen zijn getuige van de verschijning van Mozes en Elia. Het is allemaal bedoeld als een bemoediging voor onderweg, op de weg van Jezus naar Jeruzalem. Vanuit deze glorie gaat de weg naar beneden, naar het kruis. De leerlingen worden intussen nogmaals herinnerd aan wie Jezus is: mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!

Op de aarde rond het kruis zie je drie witte hyacinten, als verwijzing naar Jezus, Mozes en Elia en als symbool van de heerlijkheid van God.



Stilte in de Ark

Van harte uitgenodigd om in deze veertigdagentijd samen de stilte te ervaren, om in de kerkzaal samen een half uur stil te zijn. Na afloop is er voor wie wil een kopje koffie of thee.

Op woensdag 26 maart van 8.45 tot 9.15 uur in de Ark.



Avondgebed

Iedere woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed in één van de kerken in Nieuw-West. Wees van harte welkom en neem elkaar mee!

Op woensdag 26 maart is het avondgebed in de Pauluskerk, Pieter Calandlaan 194-196 om 19.00 uur met een maaltijd om 18.00 uur. Opgeven voor de maaltijd via info@regenbooggemeente.nl.

Deze woensdag is er geen Bijbelmeditatie.

Avondgebeden
Nieuw-West
welkom!



12 maart 20:00 uur
De Ark (Van Ollefenstraat 9)
maaltijd 18.30 uur

19 maart 20:00 uur
Het Nieuwe Verbond (M.J. Granpré Molitreplein 2)

26 maart 19:00 uur
Pauluskerk (Pieter Calandlaan 194-196)
maaltijd 18.00 uur

2 april 19:30 uur
Leger des Heils (Burg. Vening Meineszlaan 64)

9 april 20:00 uur
De Ark (Van Ollefenstraat 9)
maaltijd 18.30 uur

16 april 19:30 uur
Sloterkerk (Osdorperweg 28)
maaltijd 18.30 uur

Opgeven voor de maaltijden via info@regenbooggemeente.nl

Kleding ruilen?

Heb je kleding in je kast die je niet meer draagt? Ruil ze in voor iets 'nieuws' bij de kledingruil.

Breng mooie, schone kleding mee en snuffel tussen de items van anderen. Zo geef je de garderobe een frisse update!

Op **zaterdag 22 maart van 11.00 tot 13.00 uur in de Ark**.
Informatie? Naomi Bouma 06 14548343



Gregoriaanse Vespers voor de veertigdagentijd

Op **zondag 23 maart om 17.00 uur** zingt Schola Cantorum Gregoriaanse Vespers van de derde zondag van de veertigdagentijd. Een half uur meditatieve zang.



Voor in de agenda:

- ✓ **Lente in de Ark!** Acht weken lang dagelijks activiteiten voor kinderen en gezinnen, kijk op www.regenbooggemeente.nl/activiteiten
- ✓ **Evensong** op zaterdag 22 maart in de Sloterkerk om 17.00 uur met liederen van Stainer, Barnard, Parshall, Vaughan Williams en Purcell.
- ✓ **Waar is dat feestje?** Cursus Vieren op maandag 24 maart om 20.00 uur in de Ark. Deze avond over Goede Vrijdag. Wil je nog meedoen? Dat kan.
- ✓ **Zingen voorbij polarisatie** Een middag vol zang, lezingen en vesper op zaterdag 5 april van 14.00 tot 17.30 uur in de Muiderkerk.

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl

Bijdragen aan de kerk? NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
ovv *Regenbooggemeente Kerkbalans 2025*