



e-brief #239

13 maart 2025

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Woestijn

door Leny de Pijper

We leven al een week in de 40-dagen-tijd, een tijd van inkeer en bezinning. Ook onze moslimburen beleven zo'n tijd in de heilige maand Ramadan. 'Heilig' betekent 'apart gezet', het is een bijzondere maand. Daarbij neemt het vasten een belangrijke plaats in: van zonsopgang tot zonsondergang wordt er niets gegeten of gedronken. Dat helpt de gelovigen zich solidair te voelen met arme medemensen die vaak niet voldoende te eten hebben. Bovendien kun je je zo beter concentreren op 'geestelijk voedsel', althans dat is de bedoeling. Ook is het een tijd van familiebezoek en gezelligheid in de avond, waarbij burens ook wel worden uitgenodigd en mogen meedelen.

Gisteren was er in de Ark een Verbroederingsavond met Turkse

buurtgenoten van onder andere Stichting Burgerhart. Na zonsondergang werd een Iftar-maaltijd geserveerd, waarmee het vasten werd 'verbroken', zoals dat op veel plaatsen in de wijk ook gebeurt. De vele aanwezigen lieten zich de verschillende gerechten goed smaken. Er waren dadels en er was linzensoep, daarna rijst, groenten en salade en natuurlijk baklava als toetje. Er klonk melancholieke muziek op de rietfluit en we werden geïnformeerd over de achtergrond van onze gastvrouwen en gastheren. Onze buurtdominee Nellie lichtte de 40-dagen-tijd toe en onze beleving daarvan.

We kijken terug op een geslaagde avond die in hartelijke sfeer verliep. Dank aan allen die dit mogelijk maakten. En een inspirerende tijd toegewenst 'door de woestijn' op weg naar Pasen.

Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

16 maart om 10.00 uur

tweede zondag van de veertigdagentijd

voorganger: ds. Rinse Reeling Brouwer

23 maart om 10.00 uur

derde zondag van de veertigdagentijd

voorganger: ds. Gerben van Manen

'Is de sluier over het gezicht van Mozes verouderd?' bij zondag 16 maart

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd vertelt de evangelielezing vanouds van de verheerlijking van Jezus op de berg, waar Jezus van aanschijn verandert en met Mozes en Elia spreekt. Het oecumenisch leesrooster biedt daarbij als eerste lezing de tekst uit Exodus, waar Mozes van de berg afdaald met een stralend gelaat (wat in de Latijnse Bijbelvertaling vanwege een andere lezing van de Hebreeuwse klinkers terecht is gekomen als: 'met horens'; zie Michelangelo).

Dit jaar, ter afwisseling, lezen we bij deze scène uit Exodus een tekst uit de tweede brief aan de gemeente te Korinthe van Paulus, waarin hij zinspeelt op het gegeven dat Mozes zijn gezicht met een sluier moet bedekken en zich daarbij uitlaat over de synagoge op een wijze, die hem van Joodse zijde vaak wordt kwalijk genomen. Kunnen we dat nog wel lezen, of heeft die tekst ons in het heden toch nog iets te zeggen? *ds. Rinse Reeling Brouwer*

De eerste collecte is voor de wijkdiaconie

De opbrengst van deze collecte is voor de hulpvragen die de diaconie altijd weer met enige regelmaat ontvangt.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor het kerkgebouw

Het gebruik van het kerkgebouw brengt kosten met zich mee. Deze collecte is voor een bijdrage in deze kosten.

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

Bij de liturgische schikking van zondag 16 maart 'Heilig je leven'

lezen: 2 Korintiërs 3

'de luister van de HEER weerspiegelen' - 2 Korintiërs 3:18

Toen Mozes met de Tien Woorden van de HEER de berg afkwam, straalde de huid van zijn gezicht. Hoe kunnen wij de luister van de HEER weerspiegelen?

Op de aarde rond het kruis van Christus zie je witte hyacinten, als symbool van de heerlijkheid van God, die wij door zijn Geest weerspiegelen.



Stilte in de Ark

Elke week is er moment waarop de kerkzaal open is om een half uur stil te zijn. Van harte uitgenodigd om in deze veertigdagentijd samen de stilte te ervaren. Na afloop is er voor wie wil een kopje koffie of thee.

Op maandag 17 maart van 20.00 tot 20.30 uur in de Ark.

STILTE IN DE ARK

BIJDEWEEKS WELKOM EEN HALF UUR STILTE ZIJN. NA AFLOOP IS ER KOFFIE VOOR WIE WIL.
WOENSDAG 12 MAART 8:45 - 9:15
MAANDAG 17 MAART 20:00 - 20:30
WOENSDAG 14 APRIL 8:45 - 9:15
MAANDAG 21 MAART 20:00 - 20:30
WOENSDAG 8 APRIL 8:45 - 9:15
MAANDAG 14 APRIL 20:00 - 20:30

VAN OLLEFENSTRAAT 9

Avondgebeden

Iedere woensdag in de veertigdagentijd is er om 19.30 uur een avondgebed in één van de kerken in Nieuw-West. Wees van harte welkom en neem elkaar mee!

Op woensdag 19 maart is het avondgebed in Het Nieuwe Verbond, M.J. Granpré Moliëreplein 2. Bij dit avondgebed is er geen maaltijd.

Avondgebeden
Nieuw-West
welkom!



12 maart 20.00 uur
De Ark (Van Ollefenstraat 9)
maaltijd 18.30 uur

19 maart 20.00 uur
Het Nieuwe Verbond (M.J. Granpré Moliëreplein 2)

26 maart 19.00 uur
Pauluskerk (Pieter Calandlaan 194-196)
maaltijd 18.00 uur

2 april 19.30 uur
Leger des Heils (Burg. Vening Meineszlaan 64)

9 april 20.00 uur
De Ark (Van Ollefenstraat 9)
maaltijd 18.30 uur

16 april 19.30 uur
Sloterkerk (Oudorpweg 28)
maaltijd 18.30 uur

Opgeven voor de maaltijden via info@regenbooggemeente.nl

Voor in de agenda:

- ✓ **Lente in de Ark!** Acht weken lang dagelijks activiteiten voor kinderen en gezinnen, kijk op www.regenbooggemeente.nl/activiteiten
- ✓ **Evensong** op zaterdag 22 maart in de Sloterkerk om 17.00 uur met liederen van Stainer, Barnard, Parshall, Vaughan Williams en Purcell.
- ✓ **Gregoriaanse Vespers** voor de veertigdagentijd door Schola Cantorum op zondag 23 maart om 17.00 uur.
- ✓ **Waar is dat feestje?** Welkom op de cursus vieren op maandag 24 maart om 20.00 uur in de Ark. Wil je meedoen? Dat kan.



Tuba, een van de vrijwilligers bij het kinderwerk, organiseert op **zaterdag 22 maart een kleine Iftar in de Ark**, aanvang 18.45 uur. Welkom om deze Iftar mee te vieren! Graag opgeven, omdat het aantal deelnemers beperkt is: info@regenbooggemeente.nl



Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur
Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur
Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur
Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur
Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur
Contact ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl
ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl
Actie Kerkbalans NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam ovv
Regenbooggemeente Kerkbalans 2025

Wil je wekelijks de e-brief ontvangen? Meld je aan via de website www.regenbooggemeente.nl of stuur een mail naar info@regenbooggemeente.nl