



e-brief #230

9 januari 2025

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Rust

door Carien Smallenbroek

Nu we januari ingaan, is dat ook wel weer een soort van rust. Zo na alle feestelijkheden in december kan het huis weer terug in de gewone staat. De kerstspullen zitten opgeruimd in de dozen en in de koektrommel vind ik hooguit nog een enkel kerstkransje. Het kaarsvet is van de tafels geschraapt en de kerstboom ligt voor compostering in de tuin: er is weer orde en ruimte. Ook de natuur is in een winterslaap gekomen. Of verbeeld ik mij nou dat het buiten al langer licht aan het worden is?

Afgelopen zondag hebben we elkaar na de dienst een goed nieuw jaar gewenst. Met veel goede wensen die wij hebben en waarvan we hopen dat deze uitkomen en misschien nog meer. We beseffen

maar al te goed dat het niet vanzelfsprekend is. Om te blijven hopen en vertrouwen is niet zo gemakkelijk in een wereld die dreigend is. En ook in onze eigen kring in de wijkgemeente waar ziekte en verdriet is. Veel vraagt om betrokkenheid.

Is de rust van januari misplaatst? Ik denk het niet. Niets is gebaat bij paniek en angst. Rust en moed gaan vaak samen en zijn het fundament van perspectief, bij leiders of bij mensen met een gewone steunende rol. En zo kreeg Jezus ook de storm op het meer getemperd.

Rustig zal 2025 niet worden, maar ik wens ons allen wel een rustig, kalme moed.

Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

lunchviering op 12 januari om 11.30 uur

voorganger: ds. Nellie van Voornveld

19 januari om 10.00 uur

voorganger: ds. Julia van Rijn

'Brood & basics'

lunchviering op zondag 12 januari

Na de vrolijke franje van december vragen we ons in januari af: wat hebben we écht nodig in het nieuwe jaar? Welke 'gewone' dingen maken ons leven goed, en nodigen uit om ze met anderen te delen? Zondag lezen we uit Exodus 16, over brood uit de hemel: genoeg voor elke dag. En uit Johannes 6 over Jezus, die zichzelf 'brood uit de hemel' noemt. Met Hem en elkaar vervolgen we onze weg in het nieuwe jaar, en delen in het hemelse brood en in de wijn van de toekomst. We zingen samen deze keer onder andere liederen van Boudewijn de Groot en De Dijk. *ds. Nellie van Voornveld*

De eerste collecte is voor de buurmaaltijd

Samen met de buurt kookt Leefgemeenschap Slotervaart op woensdag een vegetarische buurmaaltijd in de Ark. Iedereen is van harte welkom om hierbij aan te sluiten!

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw

Wat is de kerk u waard? Het gebruik van het kerkgebouw brengt kosten met zich mee. Draag ook bij aan het behoud van de kerk!

Wijkkas Regenbooggemeente via dit rekeningnummer:

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

Op woensdagavond in De Ark

Woensdag 15 januari van 20.00 tot 21.30 uur: Bijbelgesprek

Van harte welkom bij het Bijbelgesprek na de Buurmaaltijd, onder leiding van ds. Gerben van Manen. Koffie vanaf 19.45 uur.

Het woord verbeeldt - de verbeelding spreekt

De Bijbel is een tot verbeelding sprekend boek. Welke betekenissen ontvouwen zich als we met al onze zintuigen en creativiteit met de teksten aan de slag gaan?

Welkom bij een reeks van zes bijeenkomsten: op vrijdagochtenden van 10 tot 12.00 uur in De Opgang.

De eerste ochtend is op 17 januari. Graag aanmelden: dominee@osdorpsloten.nl



**Het woord verbeeldt;
de verbeelding spreekt**

De Bijbel is van begin tot eind een tot de verbeelding sprekend boek. Welke betekenissen ontvouwen zich als we met al onze zintuigen en onze creativiteit met de Bijbelse tekst aan de slag gaan? Hoe kunnen we dat op creatieve manieren tot uitdrukking brengen?

In een reeks van zes bijeenkomsten verkennen we Bijbelse verhalen en beelden met behulp van de verbeelding, geven Bijbelkennis of bijzondere vaardigheden verder.

Tijdstip? Vrijdagochtend van 10:00-12:00.
Data? 17/1, 14/2, 21/3, 11/4, 16/5, en 20/6.
Locatie? De Opgang, Tussen Meer 68.
Aanmelden? Graag! (dominee@osdorpsloten.nl)

Vier de vrijdag op 24 januari

Workshop 'Cyanotype' met buurtkunstenaar Dané Vonk

Op deze vierde vrijdag een workshop 'Cyanotype' met buurtkunstenaar Dané Vonk. Met lichtgevoelig papier maak je schaduwafdrukken van bloemen en planten uit de buurt, óf van iets dierbaars dat je zelf meebrengt: een klein voorwerp, ring, ketting. Zo kun je een mooie herinnering vastleggen en de verhalen ervan met elkaar delen.

19.45 koffie 20.00 start programma 21.30 drankje

Protestantse Kerk




LUNCHVIERING
ONTMOETING, VERDIEPING,
GEBED, MUZIEK
DE ARK, VAN OLLEFENSTR. 9

ZONDAG 12 JANUARI 2025
11.30 VIERING
12.30 LUNCH

BROOD & BASICS

KINDERKERK TIJDENS VIERING
INFO: BUURTDOMINEE@REGENBOOGGEMEENTE.NL

LOOP VOOR LICHT EN LIEFDE



Op **zondag 12 januari** lopen we van de Meervaart naar Plein '40-'45 en stralen samen een boodschap uit van licht en liefde!

Programma:
16:00 - Start Sloterplas
17:00 - Aankomst Plein
18:00 - Afronding

Op het Plein is er warme chocolademelk in het Glazen Huis, muziek en sprekers. Er is gelegenheid om wenskaarten te schrijven met licht en liefde als boodschap voor onszelf en voor de buurt in het nieuwe jaar.




Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur

Spelinoop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact

ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl

Kerkbalans Steun onze wijkgemeente met een financiële bijdrage: NL90 RABO

0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. *Regenbooggemeente*

Kerkbalans 2024