



e-brief #229
19 december 2024

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Verwonderd

door ds. Gerben van Manen

Zondag was er een bijeenkomst in het Wereldmuseum: 'een handreiking tegen polarisatie, een gezamenlijke belofte aan de toekomst'. Rabbijn Lody van de Kamp was een van de vele sprekers. 'Ik ben niet geïntegreerd', begon hij: 'van vrijdag- tot zaterdagavond ben ik voor iedereen onbereikbaar; en als je me vanavond voor het eten uitnodigt, kom ik niet, want ik eet andere dingen.'

Daarna vertelde de rabbijn over een groep 8 waar hij kwam spreken over de razzia in hun buurt in 1942, die de volgende dag zou worden herdacht. De klas vond dat het 82 jaar later nog altijd nodig was om dit te gedenken, ook al hadden zij of hun ouders hier part nog deel aan, en waren hun grootouders elders geboren. Zij wisten hoe het voelt als mensen tegenover elkaar worden gezet. Samir stak zijn vinger op: 'Mogen wij morgen ook een minuut stil zijn om te gedenken?' De rabbijn vond het ook van belang om te vermelden

dat zijn wieg in het verre oosten stond (Enschede). Andere sprekers waren Marokkaans, Palestijns, Perzisch, Afrikaans, Surinaams, Jamaicaans, Haags en Amsterdams van geboorte.

Zelf wist ik maar van één aanwezigen dat zij mij kende. Een aantal sprekers 'kende' ik van TV. Zij leken elkaar veelal wel echt te kennen. Wat me opviel was de hartelijkheid en de vertrouwdheid waarmee zij elkaar met al hun verschillen begroetten en de samenbindende kracht waarmee zij ieder voor zich spraken. Ik voelde me een verwonderde nieuwkomer in het Amsterdam van burgemeester Halsema: 'In onze stad halen we kracht uit verschil en bouwen een toekomst op wat ons bindt.'

En ik besepte hoe niet-geïntegreerd de samenbindende rabbi die ik volg is gebleven, met zijn kribbe buiten de herberg en zijn kruis buiten de poorten van de stad.

deze e-brief is voor de komende drie weken; de volgende e-brief verschijnt op 9 januari



Kerkdiensten

Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

★ 22 december om 10.00 uur - vierde zondag van advent

voorganger: ds. Leon Rasser

'Maria, de perfecte vrouw' Op deze laatste zondag voor het kerstfeest gaat het over de moeder van Jezus. Haar naam is Maria: een weinig opvallende vrouw die door haar moederschap een van de bekendste personen van de hele wereld is geworden. Zij heeft er niet teveel voor hoeven doen om zo bekend te worden, maar heeft met een zoon als Jezus geen makkelijk leven gehad. Hoe heeft ze dit weten vol te houden?

★ 24 december om 21.00 uur - kerstnachtdienst

voorganger: ds. Gerben van Manen

'In vrede verder' In de wereld van de machthebbers en van onze familiegeschiedenissen gebeurt het met Kerst dat alle mensen vrede wordt toegezegd. Alsof God daar met je over in gesprek is. Wat er in onze harten leeft, komt rond Jezus aan het Licht. In een vreedzame dialoog. Hoe gaan we in onze vijandige wereld in deze vrede verder?

★ 25 december om 10.00 uur - kerstviering met kerstmusical

voorganger: ds. Nellie van Voornveld

'Het licht schijnt in de duisternis' De kerstlampjes en de sfeerkaarsen doen hun best deze dagen, maar dat er een niet te doven licht is gaan schijnen sinds Jezus in een uithoek van de wereld geboren is: dat moet je willen zien. Dat is niet gemakkelijk. Maar met kerst helpen we elkaar erbij.

Op Kerstmorgen zien we in de kerstmusical hoe de bezoekers van het feest (dat bent u natuurlijk..) een ster verwachten. En de presentator van de show is vol verwachting: wie zal het zijn? Koningin Máxima? Een bekende TV-ster? De bezoekers begint het langzamerhand wel te dagen dat het om een andere Ster gaat: niet iemand die in de spotlights van de roem wil staan. De presentator begrijpt het voorlopig nog niet. De kinderen helpen haar uit de droom, zingend en dansend.

We lezen woorden uit Johannes die ochtend: "Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen". Het is van een heel andere orde.



★ 29 december om 10.00 uur

voorganger: ds. Wessel Westerveld

'Van wie ben jij er eentje - en voor wie?' Misschien herinnert u zich Tante Es wel, een alter ego van Jörgen Raymann. Tante Es begrijpt goed dat een mens niet uit het niets komt; haar eerste vraag aan de gast van de dag was altijd: "Zeg me, wie is je vader, wie is je moeder?" Want ieder mens is er eentje ván - en ook altijd eentje vóór. Gebouwd van vorige generaties voor toekomstende. Christus niet uitgezonderd. Daarom kijken we eens naar dat geslachtsregister van deze zoon van God, vriend voor mensen.

★ 5 januari om 10.00 uur

voorganger: Alice van der Laan, geestelijk verzorger

'Met open armen en open ogen' Hoe houd je het vol in deze ingewikkelde en zorgelijke tijden: blijven hopen op het goede, en de moed en het geloof niet opgeven? Simeon en Anna (in het verhaal van Lucas 2) zijn van die volhouders. Zij ontmoeten Jozef en Maria die hun eerstgeborene komen opdragen in de tempel en zij herkennen in dit kind, dat de naam 'Jezus' ontvangen heeft ('God zal redding geven'), het heil en de belofte van God: er zal bevrijding zijn en nieuwe toekomst.

De collectes tijdens de diensten

Zondag 22 december

De eerste collecte is voor In Kas 'In Kas' is een budgetcursus die in de verschillende diaconale centra in Amsterdam wordt gegeven. Deelnemers gaan samen aan de slag om overzicht te houden of te krijgen in hun financiële administratie.

De tweede collecte is voor het pastoraat De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. In deze dagen horen we het bijzondere kerstverhaal en proberen we te ontdekken waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en waarom Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

Kerstdienst

De collecte is voor Stichting Mama's De Mama's van Zuid-Afrika staan op voor de allerarmste kinderen in hun land. Zij nemen de meest kwetsbare kinderen onder hun vleugels vanaf de geboorte tot aan de eerste baan. Zij zijn sterk en onvermoeibaar.



Eerste Kerstdag

De eerste collecte is voor Kerk in Actie: Kinderen in de knel Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.

De tweede collecte is voor buurtactiviteiten Als gemeente zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die mogen geven. Daar zetten we ons samen voor in. Voor elkaar en voor onze buurtgenoten, zoals de vier-de-vrijdagen en het kinderwerk.

Zondag 29 december

De eerste collecte is voor Villa Vrolijk Villa Vrolijk biedt een logeeropvang, thuisondersteuning en individuele begeleiding voor kinderen met een (meervoudige) beperking. Zij doen er alles aan om de ouders te ontlasten en de kinderen een supertijd te bezorgen in een gezellige, vertrouwde omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn.

De tweede collecte is voor de kerk In deze tijd van het jaar, waarin de dagen korter worden, wordt de behoefte aan licht groter. Hoe mooi is het dat wij Gods Licht kunnen laten schijnen door alles wat we doen in deze kerk. Doe mee, laat je inspireren, beleef!

Eerste collecte: Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

Tweede collecte: Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240



Een feestelijk kerstdiner op kerstavond 24 december 18.30u

Kom samen kerst vieren aan een mooi gedekte tafel, met lekker eten en goed gezelschap.

Schuif aan, geniet van veel gezelligheid en een heerlijk diner!

Graag inschrijven op de lijst in de Ark of via charlottemuis@yahoo.com. Bijdrage € 2,50 tot € 12,50 pp. en iets te drinken meenemen.

Kerstdiner
Dinsdag 24 december 18:30 - 20:30

Welkom bij het kerstdiner in de Ark, samen kerst vieren met een moss gedekte tafel, met lekker eten en goed gezelschap. Schuif aan en geniet van gezelligheid en een vegetarisch diner!

18.30 u. Inloop
18.45 u. Aanvang diner
21.00 u. Welkom bij de Kerstnachtdienst

Neem zelf wat drinken mee om te delen.

Inschrijven via charlottemuis@yahoo.com of op de inschrijflist in de Ark.

Geef je op!

voor inschrijving tussen de €2,50 en €12,50 a. Aan de GR Lede of stap het geld in de pot ter plekke.

De Ark van Oudehoorn 8, Amsterdam

Leven in het licht schikkingen bij de vieringen

In het donker van deze wereld wordt het licht zichtbaar in een kwetsbaar kind. We kunnen daarnaar uitkijken, het verwachten, en er soms iets van zien.

Een gezegend kind - Lucas 1:39-45 vierde zondag van advent

Op deze vierde adventszondag zien we hoe Elizabeth de vrucht van Maria's schoot begroet als een gezegend kind.

Verborgten leven
om te ontvangen
als licht in de wereld
vol verlangen.



De bundel van gebogen takken – als een ontvangende lijn – is naar boven geschoven, dicht bij het licht. Op de takken liggen twee amaryllisbollen die Maria en Elisabeth symboliseren. De bloem is diep verborgen in de bol.

Woord dat vlees werd - Johannes 1:1-14

kerstviering

God zelf werd een kwetsbaar mens, gekomen om ons licht te brengen, hoop en toekomst.

Ontvangen licht
verbeeld in bloemen, vruchten
vol zaden
om te leven
licht in de toekomst.



De bundel is naar boven geschoven, hoger kan niet meer, dicht bij het licht. Er liggen lichtgekleurde materialen op, zoals vruchten en gedroogde witte bloemen.

Wie heeft er een tamboerijn, sambaballen of triangel te leen voor de kerstviering op 25 december? Graag meenemen!

Vakantie predikanten Van 28 december tot en met 5 januari hebben beide dominees vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Jacqueline Groenewoud: jacq.amsterdam@outlook.com of 06 53914483



Kaarten en brieven geschreven

Op 10 december was het weer de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Helaas nog altijd een thema dat om veel aandacht vraagt. De geopende gevangenissen in Syrië hebben eens te meer laten zien hoe nodig dat is. Onder de titel *Write for Rights* organiseert Amnesty International elk jaar een grote schrijfactie in de week rond deze dag.

Voor en na de lunchviering van 15 december hebben Ark-bezoekers brieven kunnen schrijven aan autoriteiten en kaarten aan gevangen in alle delen van de wereld. Aangemoedigd door de Evangelist Lucas met de woorden van Johannes de Doper, een uitleg van Nellie en een strijdbaar lied van Ramses Shaffy werd er flink geschreven. Met elkaar schreven we 45 brieven en 34 geïllustreerde kaarten voor Manahel, Joel, Oqba, Dang, Sleydo', Kyung, Maryia, Neth en Şebned. Dappere mensen waarvoor niet alleen onze brieven, maar ook ons aanhoudend gebed belangrijk is. En voor wie twijfelt aan het effect van onze kleine bijdrage, kan kijken op de website van Write for Rights: dinsdag waren er al 195.990 brieven geregistreerd. *Harro Hoogerwerf*

Voor in de agenda:

- ✓ Vrijdag 27 december: ochtendgebed, op 3 januari is er geen ochtendgebed
- ✓ Zondag 5 januari: na de dienst wensen we elkaar veel goeds voor het nieuwe jaar
- ✓ Woensdag 8 januari: avondgebed in de stijl van Taizé om 20.00 uur
- ✓ Zondag 12 januari: Regenboog-lunchviering om 11.30 uur

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur, niet op 3 januari

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, niet op 27 december

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur, niet op 27 december

Contact ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl

