



e-brief #228

12 december 2024

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Verlangen

door Herman Bouma

'Er rijdt een busje met Bulgaars kenteken door de straat. Even opletten...'

Misschien heb je zo'n berichtje wel eens voorbij zien komen in de whatsappgroep van je buurt. Zo'n groep is bedoeld om samen de buurt veilig te houden. Er hangt dan vaak ook een bordje: 'Attentie! Buurtpreventie'. Bulgaren hebben niet zo'n beste naam in Amsterdam op het moment.

Maar als ik bedenk hoe het verhaal van Kerst er in deze tijd uit zou zien, dan spelen misschien juist die Bulgaren wel een belangrijke rol.

Herders hadden in de tijd van Jezus' geboorte misschien wel de reputatie die Bulgaren nu hebben: onbetrouwbare figuren waar een luchtje van drank en schapen omheen hing. De herders waren de onaanraakbaren van die tijd.

Ze deden het werk dat niemand anders wilde doen.

En toch koos God ervoor om het nieuws van redding juist als eerste aan die groep te vertellen. Misschien begrepen die herders iets wat anderen maar moeilijk konden begrijpen. Zij stonden onder aan de sociale ladder. Mensen liepen met een boogje om ze heen. Zij verlangden daardoor misschien wel meer dan wie dan ook naar een wereld waarin alles anders zou zijn: een wereld waarin ze niet als uitschot, maar als waardevolle mensen gezien zouden worden. *'Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen'*, zei de engel.

Misschien kunnen we dat busje met Bulgaars kenteken voortaan zien als een teken van hoop.

'Vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft', zongen de engelen.

Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

derde zondag van advent

lunchviering op 15 december om 11.30 uur

voorganger: ds. Nellie van Voornveld

vierde zondag van advent

22 december om 10.00 uur

voorganger: ds. Leon Rasser

“Zing, vecht, bid, schrijf je licht”

bij de lunchviering

We zingen én schrijven het licht tegemoet deze adventsweken. Dat gaat, als je Johannes de Doper hoort spreken in Lucas 3, gepaard met omkeer.

Recht doen, en dat kan eenvoudig: door te delen wat je hebt, of door onrecht aan te kaarten. Dat laatste doen we met de schrijfactie ‘Write for Rights’ van Amnesty. We lunchen ook samen zondag, en genieten van mooie nieuwe en oudere liederen.

ds. Nellie van Voornveld

De eerste collecte is voor hospice Kuria

In hospice Kuria verblijven mensen die in de laatste weken van hun leven zijn. Kuria biedt palliatieve terminale zorg en richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het hospice draait op toegewijde medewerkers en op heel veel vrijwilligers. Ook is Kuria betrokken bij een buddyproject, waarin buddy's op vrijwillige basis optrekken met ongeneeslijk zieken.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor de zondagse vieringen

Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar zijn de zondagse vieringen. Deze sfeervolle en inspirerende diensten brengen kosten met zich mee en daarvoor is deze collecte.

Wijkkas Regenbooggemeente via dit rekeningnummer:

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

Leven in het licht

bij de schikking op de derde zondag van advent

In het donker van deze wereld wordt het licht zichtbaar in een kwetsbaar kind. We kunnen daarnaar uitkijken, het verwachten, en er soms iets van zien.

Bekering - Lucas 3: 7-18

Op deze adventszondag zien we hoe we worden opgeroepen tot bekering en hoe dat vruchtbaar kan worden.

Het licht verwachten
is leven in het licht,
waar bloemen bloeien
en vruchten groeien,
toekomstig licht.



In de bundel van gebogen takken liggen druiven, noten en bessen: een grote diversiteit van vruchten. De Geest kan op vele manieren doorwerken in de mens.

Uitgelicht uit de adventskalender

De kalender biedt ons volgende week psalmteksten. Vaak zijn dat woorden uit de diepte, waar toch vertrouwen in doorklinkt. Ik bleef haken bij psalm 36: *'Door úw licht zien wij licht.'*

Ik ben deze week extra onder de indruk van de duisternis, waarin een mens van de ene op de andere dag terecht kan komen. **Misschien heb je zelf momenten gehad, waarop je voelde dat het zonlicht van een nieuwe dag vloekte met jouw donkerte. Geen licht meer voor jou, tenzij er een wonder gebeurt.** Op dat wonder hopen we: dat er door Gods licht weer perspectief is en hoop. *ds. Nellie van Voornveld*



Voor in de agenda:

- ✓ **Nine lessons and carols** op zaterdag 14 december door het Sloten Evensong Choir om 17.00 in de Sloterkerk - vrijwillige bijdrage
- ✓ **"Aan het licht gebracht"** - kerstmiddag voor ouderen op maandag 16 december 14.00 uur in de Ark. Graag opgeven bij Truus Jonkman 06-38594250 of trui.jonkman1@gmail.com

Schrijf mee !

Voor en na de lunchviering van zondag 15 december doen we mee met de schrijfactie voor Amnesty International.

We schrijven onder anderen voor Manahel uit Saudi-Arabië. Via sociale media riep ze op tot meer vrijheden voor vrouwen in haar land. Op Snapchat zette ze foto's waarop ze geen abaya draagt, het traditionele losse gewaad met lange mouwen. Vlak daarna werd ze gearresteerd en veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Het is onrecht dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen.

Zondag kun je haar familieleden een bemoedigend kaartje schrijven, of de autoriteiten in Saudi-Arabië oproepen haar recht te doen! Voorbeeldteksten beschikbaar.



Op woensdagavond in de Ark: bijbelmeditatie

Over licht gaat het in de bijbelmeditatie op woensdag 18 december 20.00 uur. We komen samen, worden stil, horen woorden en muziek. Met behulp van een geleide meditatie kunnen de woorden door Gods Geest hun werk doen, is de hoop.

Welkom, ook als je met deze vorm nog niet vertrouwd bent. *ds. Nellie v Voornveld*



Een feestelijk kerstdiner

op kerstavond 24 december om 18.30 uur

Samen kerst vieren aan een mooi gedekte tafel, met lekker eten en goed gezelschap. Schuif aan en geniet van veel gezelligheid en een vegetarisch diner! Schrijf je in op de lijst in de Ark of via charlottemuis@yahoo.com; bijdrage € 2,50 tot € 12,50 pp.



Het naaiatelier zoekt een strijkbout en een mouwenstrijkplankje. Heeft u er een? Graag reactie naar Nienke: info@buurthulpnieuwwest.nl

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl