



e-brief #210

18 juli 2024

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Terugblikken

door Lisa van den Bergh

'Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen.' Aldus de Bijbelse Prediker. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik ben nogal nostalgisch van aard en afscheid nemen is dan ook niet mijn favoriete bezigheid. Het probleem zit daarbij niet per se in de 'dingen', maar het loslaten van mensen is een ander verhaal. Weemoedig denk ik terug aan mijn horecajaren. O, wat waren we toch jong en energiek en wat genoten we van de welverdiende drankjes en ontspanning na een drukke shift. En de zalige feestjes. Maar ook aan mijn studententijd heb ik goede herinneringen. Om over Leefgemeenschap Slotervaart nog maar te zwijgen.

En nu ga ik ook nog eens stoppen als diaconaal opbouwwerker. Zonder te weten wat de volgende stap zal zijn. 'Het getuigt van weinig wijsheid je af

te vragen waarom het vroeger beter was', doet Prediker er nog een schepje bovenop. En wie kent niet het verhaal over de vrouw van Lot die zwaar gestraft werd toen ze achterom keek. Dus ik probeer me maar in te houden met mijn weemoedige gedachten.

In plaats daarvan laat ik me bemoedigen door de profeet Jesaja, die positief gestemd is over nieuwe dingen die gaan beginnen. En daarbij zelfs gebaande wegen belooft.

Daarom schreef ik me in voor tennislessen, net als tijdens mijn studie. En verheug me dus in ieder geval op een hernieuwde jeugdigheid. En dat lijkt me – zelfs als ik nooit meer zo sterk zal worden als vroeger – genoeg reden om weer eens een leuk feestje te bezoeken.

Voor wie het toch niet kan laten om nog even terug te blikken: van harte welkom op zondag 15 september!

Kerkdiensten

De komende weken twee vieringen rond het thema muziek.
De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl



21 juli om 10.00 uur

voorganger: ds. Elsbeth Littooi

28 juli om 10.00 uur - viering in de Opgang: Tussen Meer 68

gezamenlijke zomerviering met de wijkgemeente Osdorp-Sloten

voorganger: ds. Joke van der Velden

Zing een nieuw lied

bij zondag 21 juli

Deze zondag staat Psalm 98 centraal: 'zing een nieuw lied...'. In de viering staan we stil bij wat muziek en zingen kunnen betekenen en zingen we lievelingsliederen van gemeenteleden. We delen een stukje van ons leven, zoeken en geloven. Zo inspireren we elkaar om ook deze week weer het leven te vieren en te dragen als kinderen van God. *ds. Elsbeth Littooi*

Houdt dan de lofzang gaande!

bij zondag 28 juli

"Kun je het niet zeggen, zing het dan maar!" Dit was een gevleugelde uitspraak van mijn moeder als ik weer eens over mijn eigen woorden struikelde. Maar de uitspraak heeft een veel diepere betekenis. Over sommige geloofszaken valt moeilijk te praten. Bijvoorbeeld over God. Bestaat God wel, ziet God alles? Dat beantwoord je niet zomaar met ja of nee, maar erover zingen, dat gaat heel goed. Zingen is heilzaam voor ieder mens in de sombere wereld waarin wij leven.

Bereid u dus maar voor op heel veel zingen in deze gezamenlijke dienst!

ds. Joke van der Velden

Collectedoelen

Diaconale collectes

Op 21 juli collecteren we voor Collectief Kapitaal, een beweging voor en door burgers die een einde wil maken aan bestaansonzekerheid voor mensen in armoede. De sleutel is solidariteit! En op 28 juli is de opbrengst van de collecte voor de hulpvragen die de wijkdiaconie met regelmaat ontvangt.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

Kerkelijke collectes

De tweede collecte van 21 juli is voor de eredienst. Onze kerk wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten, omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun omgeving, dichtbij en ver weg. Uw bijdrage helpt om dit mogelijk te maken! Vervolgens collecteren we op 28 juli voor vorming- en toerusting: allerlei activiteiten waarin we leren om uit bestaande en nieuwe bronnen ons geloof te bevorderen en te verdiepen. Denk bijvoorbeeld aan gespreks- en gebedsgroepen

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

Voor in de agenda:

Regenbooglunch op zondag 15 september

Het nieuwe seizoen wordt afgetrapt met een Regenbooglunch: een nieuwe vorm van samenkomen, waarbij iedereen die zich betrokken voelt bij de Regenbooggemeente wordt meegenomen in verschillende plannen, successen, dilemma's enz. Tijdens deze eerste editie zal er ook aandacht zijn voor het afscheid van Naomi en Lisa.

We hopen op een verbindende, waardevolle en gezellige bijeenkomst!

Om 11.30 uur viering met ds. Nellie van Voornveld en om 12.30 uur lunch en korte presentaties, muziek, speeches, quiz en meer.

Zomerperiode

In de zomerperiode gaan sommige activiteiten niet door, andere weer wel:

- **Ochtendgebed op vrijdag in de kapel** van 8.30 tot 8.50 uur – niet van 26 juli tot en met 16 augustus
- **Open Kapel** op woensdag van 9.00 tot 16.00 uur - niet van 26 juli tot en met 16 augustus
- **Welkom bij de koffieochtend!** op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur – ook in de zomer!
- **Open Huiskamer** op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur – ook in de zomer!
- **Buurmaaltijd** op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur - niet van 24 juli tot en met 4 september
- **Spelinloop** op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur - niet van 2 augustus tot en met 30 augustus

Vakantie predikanten

Van maandag 15 juli tot en met maandag 12 augustus hebben onze predikanten vakantie. Als u dringend contact zoekt met een pastor kunt u een berichtje sturen naar Jacqueline Groenewoud, jacq.amsterdam@outlook.com, of bellen/appen naar 06-5391 4483.

En ten slotte...

In de zomerperiode zal de wekelijkse e-brief minder vaak verschijnen. De eerstvolgende e-brief komt over twee weken uit, op donderdag 1 augustus.



Tijdens de inloop op woensdagmiddag willen we ook kleding gaan repareren. We zoeken daarvoor een of twee naaimachines. Heeft u een machine die wij mogen gebruiken? Mail naar Nienke Marissen info@buurthulpnieuwwest.nl