



e-brief #207

27 juni 2024

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Alle goeds

door ds. Gerben van Manen

Met mijn racefiets loop ik de tuin in bij mijn vriend Jaap en zijn woongemeenschap. Jaap en zijn vrouw vierden dat ze twintig jaar getrouwd zijn. Wonderlijk is de community die zich om hen heen verzamelt. Een netwerk van mensen die begeleiding krijgen én op hun talent worden aangesproken. Terwijl de voorbereidingen nog in volle gang zijn, neemt Jerrit alles rustig in ogen-schouw. Hij was een van de eerste meewoners op dit erf. Zijn ontspannen belangstelling voelt als een warm welkom. Douchen en omkleeden kan ik bij de nieuwste bewoner, Ricardo. Als ik even later weer naar buiten stap, worden de eerste kopjes koffie met zorg bereid.

De gasten begroeten elkaar als ver-trouwde bekenden. Wat mij opvalt is de vrede die deze door het leven getekende mensen met zich mee lijken te brengen. De kinderen en

familieleden van de jubilarissen voegen zich al even ontspannen in het gezelschap. Ondertussen raken de pizzabakker en de foodtruck-chef op stoom, gaat een portret-tekenaar de gasten langs, neemt een goochelaar hen in de maling, en zingt een muzikant zijn liedjes. Uit de verhalen begrijp ik dat ook zij deel uitmaken van deze gemeenschap, die rust in hun leven heeft gebracht en waarvoor zij hun talent zijn gaan inzetten.

Het feest deed me goed. Deze vrede werkt aanstekelijk. Rustig fiets ik door het bos naar het station waar ik op de trein stap. Als toegift raak ik in gesprek met een jonge professional van de Zuidas, die mij de oren van het hoofd vraagt over de kerk van vandaag en onze gemeenschap in Nieuw-West. In het bijbelboek Handelingen wordt over de eerste christelijke kerkplekken gezegd dat ze 'vrede hadden'. Ik hoop dat het ook van deze ontmoeting uitging: vrede en alle goeds!

Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

30 juni om 10.00 uur

voorganger: ds. Regine Folbert

7 juli om 10.00 uur vieren van het avondmaal

voorganger: ds. Nellie van Voornveld

na de dienst koffie & picknick in het Rembrandtpark

'Het kind in ons midden'

bij zondag 30 juni

In mijn werk als geestelijk verzorger in de GGZ word ik vaak verrast door de blik, de kijk van de ander op het leven. En zo is het ook als ik de bijbel lees. De verhalen laten een andere blik op de wereld zien. Het evangelie is een verhaal met een kijk op de wereld die blijft uitdagen en verrassen. In het bijbelverhaal van vandaag zet Jezus een kind in ons midden. Wat zie jij als je naar een kind kijkt? Wat vertelt het verhaal van een kind aan jou? Misschien komt je eigen verhaal van toen u/jij kind was ook naar voren. Wat zegt het jou? Waar komt de focus van ons leven te liggen als we het kind in het midden van het verhaal zetten? Hoe kijkt Jezus en waar richt hij zich op? *ds. Regine Folbert*

De eerste collecte is voor NAKS Suriname

'Alakondre Tori Storytelling door en voor jeugdigen' is een project van NAKS in Suriname: verhalen, muziek, zang en dans, rituelen en traditionele festiviteiten worden doorgegeven. NAKS zet zich in voor behoud van cultureel erfgoed dat bijdraagt aan de bewustwording en ontwikkeling van vooral Afro-Surinamers.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor het jeugdwerk

In de kerk hebben we elkaar nodig. Of je nu jong bent of ouder. De kerk is een groot netwerk waarin kinderen en jongeren zich gewaardeerd voelen en waarin ze voelen dat ze waardevol zijn, door God geliefd.

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

Vierde Vrijdag op 28 juni 'Vier het groen!' zomeravondwandeling

Slotervaart is een groene wijk die veel verrassende plekken kent. Wij gaan die deze zomeravond met elkaar ontdekken. Misschien heb jij ook een favoriete plek in de buurt?

Wandel mee! Ook als je van een rolstoel of rollator gebruik maakt.

20.00 uur koffie in De Ark - 20.30 uur start wandeling - 21.30 uur drankje en hapje in De Ark



Voor in de agenda:

- ✓ **Bijeenkomst Interreligieus Netwerk Nieuw West** op woensdag 3 juli om 20.00 uur in de Ark, info bij ds Nellie van Voornveld

Jaarlijkse picknick op zondag 7 juli in het Rembrandtpark na de dienst

Ter afsluiting van het kerkelijk seizoen en om de start van de zomer te vieren, gaan we op zondag 7 juli koffiedrinken en picknicken in het Rembrandtpark.

Na afloop van de dienst rijden en fietsen wij naar het park, zo rond 11.15 uur. En alléén bij goed weer. Houd de mededelingen tijdens de viering in de gaten.

Wilt u/wil jij iets meenemen voor de picknick? Graag! En handig om een stoel mee te nemen. Er zijn wat extra stoelen en er is mogelijkheid voor vervoer.

Voor vragen of voor suggesties wat te maken app of mail naar Carien Smallenbroek, 06 57168060 of cm.smallenbroek@xs4all.nl. De routebeschrijving vindt u in de e-brief van volgende week.



Leesgroep Radicale Denkers leest 'Leven na de groei'

Kunnen we leven in een land waar economische groei niet meer voorop staat, en waar toch de welvaart intact blijft en waar mensen gelukkiger worden? Lees mee met het boek 'Leven na de groei' van Paul Schenderling. De eerste avond is woensdag 10 juli om 20.00 uur in de Ark. *ds. Nellie van Voornveld*

'Mooi en goed verzorgd' en 'niet te vaak doen aub' waren enkele reacties op de FamilieViering van afgelopen zondag. Als experiment was er een uitbundig en creatief programma samengesteld waar jong en oud aan konden meedoen, zoals een parcours met handicaps, bouwen met klei en kaarten schrijven. Daarna volgde een korte viering om te eindigen met een lunch en gesprek over het gezinswerk. Misschien was het wel erg veel (gevraagd). Maar toch kijken we terug op een goede ochtend, waarin we samen veel mochten beleven. En dank voor de goede input waarop we verder kunnen bouwen! *Lisa van den Bergh*

Een lied dat je raakt

Zing een nieuw lied voor God de Here! Dit is het thema van de viering op 21 juli. Wij nodigen je uit om vooraf je lievelingslied op te geven: een kerkelijk lied maar ook bijvoorbeeld een popsong of een kinderliedje. We kiezen er een aantal zodat er een mooi geheel ontstaat. En schrijf erbij waarom juist dit lied jou zo raakt en of je dit in de viering wilt vertellen. Mail je lied en je verhaal voor 10 juli naar elittooj@gmail.com. *Nico Brouwer en ds. Elsbeth Littooj*

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact

ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl

Kerkbalans Steun onze wijkgemeente met een financiële bijdrage: NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam ovv *Regenbooggemeente Kerkbalans 2024*
Wil je de **e-brief ontvangen** of juist niet meer: info@regenbooggemeente.nl