



e-brief #203

30 mei 2024

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Roeien

door ds. Nellie van Voornveld

‘Ik lig wakker van hoe we de voetbalvereniging overeind moeten houden, maar niet van hoe het verder moet met de kerk,’ zei onze collega Herman. ‘We mogen roeien met de riemen die we hebben.’

De manier waarop hij dat bekende spreekwoord formuleerde maakte me blij. Meestal zeggen we: ‘We moeten roeien met de riemen die we hebben.’ Dat gaat over schaarste. We zijn met weinig. De kerk in de stad zit financieel in zwaar weer. Ons clubje slinkt. Hoe krijgen we de roosters vol?

We waren, als collega’s rond De Ark, bezig met de opzet van een Meerjarenplan. Onze kerkenraad en jullie allemaal zullen daar ook hun bijdrage aan gaan leveren. Ik vind het best moeilijk, zo’n proces. Ik houd van grote dromen, maar tussen droom en daad zitten kwetsbaarheid en praktische bezwaren. We weten veel niet: over geld en

mensen en gezondheid en over wat we kunnen willen.

Hermans hoopvolle zin gaat over wat er wél is. En het zet ons denken op een ander spoor: we hoeven niet te bedenken wat we allemaal willen bereiken met Buurthulp, met het gezinswerk of als geloofsgemeenschap. Het gaat meer over de manier waaróp we willen reizen door de tijd. Samen. In een lichte organisatievorm. Met ruimte voor spontaniteit en verrassingen. Met genoeg tijd om samen *te zijn* bij de bron van al het goede: God, die ons thuis brengt bij elkaar.

‘Het begint bij ontvangen’, zei Lisa. ‘Van wat er al is en wie er allemaal zijn.’ ‘En ik word blij’, zei Nienke, ‘van alle vrijwilligers bij Buurthulp die niet geloven maar zeggen: “Ik doe dit voor de kerk”. Blijkbaar is er hier iets waar zij zich graag voor inzetten.’

Een bekend lied zingt: ‘God, stuur zélf het schip der kerk!’ Wij mogen roeien met de riemen die we hebben.

Kerkdiensten

2 juni om 10.00 uur **vieren van avondmaal**

voorganger: ds. Gerben van Manen

9 juni om 10.00 uur

voorganger: ds. Rosaliene Israël

De gemeenschap op het spel

bij zondag 2 juni

Vorige week hoorden we hoe ze in de eerste christelijke gemeente alles gemeenschappelijk hadden (Handelingen 4:32-37). We lezen nu het vervolg erbij (5:1-11) en horen hoe dit ook mis kan gaan. De gemeenschap wordt op het spel gezet als vrijgevigheid niet van harte blijkt te zijn.

Kan zoiets ook misgaan met de vrijgevigheid en het vrijwilligerswerk waar onze geloofsgemeenschap van leeft? Hoe zorgen we er in de kerk voor dat we van genade blijven leven? We oefenen het bij het Avondmaal. *ds. Gerben van Manen*

De eerste collecte is voor twee organisaties die ondersteuning bieden aan LHBTIQ+-asielzoekers en -vluchtelingen

De Phoenix-groep van het Wereldhuis biedt mensen met een LHBTIQ+ achtergrond begeleiding en advies in hun asielprocedure. Iedere maand komt een groep van 100 mensen bij elkaar voor een maaltijd in de Kas van de Diaconie. Pastores van Shiva ondersteunen vluchtelingen met HIV-AIDS om hen te helpen ontdekken dat je in Nederland met HIV-AIDS een gezond leven kunt hebben.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor de Raad van Kerken in Nederland

De Raad van Kerken in Nederland richt zich op het versterken van de gemeenschap van kerken en is aanspreekpunt voor maatschappelijke organisaties, media en politiek. Daarnaast zet de Raad zich in voor een transitie naar een duurzame, rechtvaardige en vreedzame samenleving.

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

De avondmaalscollecte is voor Buurthulp Nieuw-West

Buurthulp organiseert activiteiten zoals open inloop, workshops, cursussen en zorgt voor het Buurtbakkie. Lees op pagina 4 wat Nienke hierover schrijft.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

Buurthulp Nieuw-West: “Geen vraag is te gek”

Sinds een paar jaar is Buurthulp Nieuw-West actief in de Ark en in het stadsdeel. We maken mooie koppelingen tussen buurtbewoners met een hulpvraag en buurtbewoners met een aanbod. Dit is allemaal vrijwillig, zowel van de hulpvrager als de hulpaanbieder. We zeggen bij Buurthulp Nieuw-West: “Geen vraag is te gek.” Maar we pakken niet klakkeloos allerlei vragen op, we werken zorgvuldig!



U heeft vast wel eens het Buurtbakkie zien rondrijden in Slotervaart: vrijwillige chauffeurs rijden bewoners die slecht ter been zijn naar een winkel of koffie-ochtend. Een vrijwilliger vertelt: “Vandaag hele leuke ritjes gereden. De dames waren dolenthousiast over de shuttle. Het leek wel een schoolreisje voor hen. Ze gaan er vaker gebruik van maken, het was heel leuk en gezellig. Ik heb er van genoten”.

Tijdens het inloopspreekuur in de Ark op woensdagmiddag helpen onze vrijwilligers bewoners met een administratieve hulpvraag, bijvoorbeeld om een brief te vertalen, om te helpen een DigiD aan te vragen of bij vragen over verzekeringen en wonen. Koffie en thee staan klaar zodat iedereen die de middag ook de Sociale Kruidenier bezoekt zich welkom voelt. *Nienke Marissen, coördinator Buurthulp Nieuw-West*

Vredesboompje voor samenwerking

Afgelopen vrijdag stonden we even stil bij alle goede intenties en samenwerkingen in deze buurt. Op initiatief van woningcorporatie Eigen Haard kwamen we samen om een vredesboompje te planten voor de nieuwe buurtkamer naast Casa Sofia. Ook een schoolklas van de Louis Bouwmeesterschool kwam meedoen. Mooi hoe jong en oud samenkwamen en genoten van een moment van verbinding en gezelligheid. De Diaconie van De Regenbooggemeente steunde deze actie en sponsorde een deel van de (gezonde) hapjes.



Lisa van den Bergh

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Spelloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact

ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl