



e-brief #194

28 maart 2024

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Onbevreesd

door Carien Smallenbroek

Op een tweedehands boekenmarkt kwam ik het boekje Rozemarijntje tegen. Het schattigste boekje dat ik ken. Over een meisje dat vrolijk en onbevreesd naar alles om zich heen kijkt. Omdat haar vader zeekapitein is en haar moeder ziek, wordt ze uit logeren gestuurd naar een oude oom en tante. Een speels meisje, een wildebras staat er, die uiteindelijk ook het hart van de deftige oude tante zal stelen. En het hele verhaal speelt zich af in een klein lief dorpje waar de koeien in de wei staan, de bloemen bloeien en de vogels fluiten. Een wereld van liefde en vrede waar wij nu alleen maar naar kunnen verlangen.

Van deze schrijver, W.G. van der Hulst, kennen we ook de prachtigste bijbelverhalen. Theologisch ver-

antwoord en bijbelgetrouw zullen wij die nu misschien niet meer vinden. Maar hoe hij beschrijft hoe Jezus naar het kruis werd geleid: "... het zware kruis, dat moet Jezus zelf dragen op Zijn zieken schouder. Hij kan het haast niet. Zijn knieën knikken. Hij is zoo moe en Hij heeft zoo'n pijn. En dat groote houten kruis is zoo zwaar...". Zo beeldend kunnen wij deze weg van het donker meevoelen!

Ik hoop dat wij in de dagen die voor ons liggen toch ook de weg naar het licht kunnen vinden en dat we daarvan kunnen zingen. De wereld die wij om ons heen zien is niet die zoals die van het kleine meisje: vrolijk en onbevreesd. Maar dat wij toch mogen zien dat de bloemen bloeien en de vogels fluiten in een wereld waar tenminste iets van vrede mogelijk is.

Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

28 maart om 19.30 uur in De Opgang, Tussen Meer 68 Witte Donderdag

Viering van avondmaal. Voorganger: ds. Gerben van Manen

29 maart om 19.30 uur Goede Vrijdag

'Volk om een vreemd verhaal': onze 'kerkbuurman' Roeland Scherff neemt ons mee in het Passieverhaal met zijn liederen: eigentijdse volksmuziek voor ieder die het horen wil. We zingen ook samen. Voorganger: ds. Nellie van Voornveld

30 maart om 21.00 uur Paaswake

Voor de lichtjesticht om 20.00 uur verzamelen we op de Boulevard bij Meer en Vaart en dan wandelen we met het licht bij ons naar De Ark.

Voorgangers: ds. Gerben van Manen en Henno Smit (Hart van Osdorp)

Bij de vieringen in de Stille Week

Liefde tot het einde - Volk om een vreemd verhaal - Licht in het donker

De liefde van Jezus gaat tot het einde. Als een knecht wast Hij zijn vrienden de voeten. Die liefde ontvangen werkt bevrijdend, viereen we op Witte Donderdag; bevrijd worden we ook tót elkaar, in het dienen van elkaar.

Op Goede Vrijdag zien we hoe de liefde van Jezus stuk lijkt te breken op het kruis. We voelen hoe doodstil en donker het dan wordt. Er zijn geen snelle antwoorden – maar wel een voorzichtig geloof dat het 'volbracht is'. We wachten op de morgen.

Op de avond voor Pasen merken we hoe Gods licht weer doorbreekt. Zoals Hij ooit het licht riep in de nacht (Genesis 1:1-5), en zijn volk bijlichtte om droogvoets door de zee te gaan (Exodus 14:15-22), zo dragen wij deze avond onze lichtjes door de straten en geven het aan elkaar door. En wij gedenken onze doop, in het licht van Jezus' opstanding uit de dood.

31 maart om 10.00 uur met Paasontbijt om 8.30 uur

Paaszondag

voorganger: ds. Nellie van Voornveld

Bij de Paasmorgen

'Weet je dat de lente komt?', zingen de kinderen op deze ochtend. We zien de bloemen bloeien en horen de vogels fluiten – maar soms dringen die tekenen van leven maar moeilijk tot ons door. De vrouwen bij het graf vergaat het net zo. Ze vallen van de ene emotie in de andere: van verdriet naar grote schrik, en dan is er een bevrijdende blijdschap: Jezus leeft! En mét Hem leven wij, en heel de schepping. In een mini-musical maken we het samen met de kinderen mee. We lezen het Paasevangelie uit Lucas, en ons gemeentekoor zingt! *ds. Nellie van Voornveld*

In de **Paasnachtdienst** is de eerste collecte voor hulp aan ongedocumenteerden. Iedere maand deelt een stichting vanuit De Ark voedsel en andere urgente zaken uit aan ongedocumenteerden. Met de opbrengst van deze collecte kunnen bloem, rijst en luiers worden gekocht.

De tweede collecte is voor de kerkkerk. Twee keer per maand is er een kerkkerk. Naast de werkmaterialen zijn er onder andere kosten voor het verwarmen van de ruimte.

Op Paaszondag is de eerste collecte voor Kerk-in-Actie: opleiden van kansarme jongeren in Colombia voor horeca. In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kerk-in-actie ondersteunt het programma waarmee kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De tweede collecte is voor de wijkkas. Als gemeente zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons, samen met u, vol enthousiasme voor in. Voor elkaar en voor onze buurtgenoten.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente: NL89 INGB 000 555 6906

Wijkkas: Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

Bij de schikking van Paaszondag

Een nieuw begin

lezen: Johannes 20:1-18

'Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was ...' (Johannes 20:1)

Een nieuwe dag breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.

De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen een levensader.



Bijbelverhalen voor nu

vier woensdagen relevantie ontdekken & inspiratie vinden

Voor doorgewinterde én beginnende bijbellezers! We lezen delen uit Handelingen over de eerste 'Mensen van de weg'.

Op woensdag 3 april: elkaars leven delen: hoe de kerk begon.

Van 19.45 tot 21.30 uur in de huiskamer van De Ark. Deelname is gratis. Opgeven buurtdominee@regenbooggemeente.nl.



Groen geloven in Mokum

cursus eco-theologie in de Amsterdamse context

Veranderingen in denken en theologie: hoe anders kijken we nu naar natuur, aarde, schepping, God en mens? Wat laat en doe jij om jouw voetafdruk zo klein mogelijk te houden? Kunnen we in de kerk de schepping nog vieren?

De **cursus** is vooral bedoeld voor betrokkenen bij de Amsterdamse kerken die niet specifiek theologisch geschoold zijn of professioneel in de kerk werken. De begeleiding is in handen van Annemarie van Wijngaarden en Ditske Tanja.

Op **woensdag 10 april, 17 april en 24 april** van 20:00 tot 22:00 uur in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37. Bijdrage is zo mogelijk 5 euro per keer. Informatie en opgave leerhuisamsterdam@gmail.com.

De cursus wordt georganiseerd door het Leerhuis Amsterdam – voor zinvol samenleven.