



e-brief #166
7 september 2023

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

Samen te leven

door Lisa van den Bergh

Hoe mooi is het om als broers (*en zussen*) samen te wonen. Zo luidt de boodschap van het bekende Joodse lied *Hiney matov oema nayim*, gebaseerd op Psalm 133.

Deze zomer lees ik een boek over vier generaties Joodse families waaruit blijkt dat dit niet zo vanzelfsprekend is. De titel luidt 'Broers' en hun enige ideaal is overleven en op hoge leeftijd sterven in je eigen bed, maar zelfs dit wordt ze niet gegund. In plaats daarvan lijden zij - gescheiden van hun geliefden - onder pogroms, worden als kind het leger in gedwongen of onder soldatenlaarzen vermorzeld. De daders noemden zich nogal eens Christen.

Mijn moeder vroeg zich laatst af of de naam van onze geheiligde Vader wel genoeg klinkt in gesprekken:

'want het gaat in (inter)-religieuze discussies nogal vaak over het klimaat en vrede en zo, maar uiteindelijk moet het daar toch niet om gaan.'

Pas later herinnerde ik mij de woorden van Jezus zelf waarin de vrede-stichters, in welke naam dan ook, kinderen van God genoemd (zullen) worden. Zo bezien hebben wij heel wat broeders en zusters in de kerk en buurt. Mensen die zich inzetten om in goede harmonie met elkaar om te gaan, of dat nou in hetzelfde complex is of over een hele wijk.

'Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd'. Zo eindigt de Psalm en ik begrijp goed waarom er vaak op dit nummer gedanst wordt. Want als het je gegeven is om, als een familie, in vrede samen te leven dan is dat wel een feestje waard.

Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

10 september om 10.00 uur

voorganger: ds. Marjolein Hekman

Start- & burenzondag met lunch

17 september om 11.30 uur

voorganger: ds. Nellie van Voornveld

'Mens, wat ben je mooi!' - bij zondag 10 september

In deze viering staan we stil bij de schoonheid van onszelf en van alles wat leeft. Iets wat we niet alleen rationeel kunnen zeggen, maar ook mogen (leren) voelen, tot het diepste van onze ziel (psalm 139:14).

In deze viering maken we onder andere gebruik van liederen en een geloofsbelijdenis van Iona. Een kloostergemeenschap op een Schots eiland waar de verbinding van mens, natuur en God centraal staat. Vanuit die liefde voor onszelf en alles wat leeft mogen we op een ontspannen manier starten aan dit nieuwe seizoen.

ds. Marjolein Hekman

De eerste collecte is voor het koopvaardijpastoraat

Het koopvaardijpastoraat speelt in op de behoefte onder zeevarenden aan bezinning, Gods woord en de sacramenten, en op het verlangen van zeevarenden om gezien te worden. Dit pastoraat helpt zeevarenden om uit de beslotenheid van hun bestaan te komen zodat zij zorgen en emoties kunnen delen.

[Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906](https://www.rekeningnummer.nl/0005556906)

De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw

Het gebruik van een kerkgebouw brengt kosten met zich mee. Deze collecte is voor een bijdrage in deze kosten.

[Wijkkas Regenbooggemeente via dit rekeningnummer:](https://www.rekeningnummer.nl/0005081240)

[Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240](https://www.rekeningnummer.nl/0005081240)

Taizévesper op woensdag 13 september

Op woensdag 13 september is er weer een avondgebed in De Ark. Welkom om 20.00 uur. En om 18.15 uur staat er ook nog een heerlijke buurmaaltijd klaar.

Start- & burenzondag op zondag 17 september: lunchviering 11.30 uur

“Blijf geworteld!”

Met een groepje overlegden we over de viering. Dat is altijd vruchtbaar. Wat vertellen de bijbelteksten ons? Wat willen we elkaar meegeven? We lazen uit Efeziërs 3, de tekst die al eerder uitgekozen werd. Daar gaat het over ‘geworteld en gegrond blijven in de liefde’, en samen ontdekken hoe hoog, diep, lang en breed die liefde is. Ook psalm 1 vertelt van geworteld zijn: wie zich verdiept in de wetten van de HEER is als een boom die geplant is aan stromend water. Het thema van de landelijke startzondag ‘Ga mee!’, bleek gaandeweg niet meer zo logisch.

Van harte welkom dus, om te komen én te blijven, met onze wortels stevig in de grond, in woelige tijden. Samen kijken we ook vooruit naar wat er in kerk&buurt op stapel staat de komende maanden.

We starten om 11.30 uur en sluiten af met een lunch. De muziekgroep is erbij en we hopen buren en gasten te begroeten.

Voor de lunch kunnen we nog hulp gebruiken. Is er iemand die soep zou kunnen maken, en/of zou willen helpen bij het uitdelen?
ds. Nellie van Voornveld



Viering in de vredesweek

Vier kerken in Nieuw-West vieren de vredeszondag samen op zondag 24 september in de Pauluskerk, Pieter Calandlaan 194, aanvang 10.00 uur.

Ik laat jullie vrede na;
Mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en
verlies de moed niet.

Johannes 14:27

Burendag op zaterdag 23 september

van 11.30 tot 15.30 uur

Op zaterdag 23 september is het weer Burendag! Dit jaar werken wij samen met verschillende burenen, de Leefgemeenschap en Eien Haard. Het belooft een feestelijke dag te worden vol ontmoeting, workshops en lekker eten en drinken.

Zing mee met een gelegenheidskoor, win een prijsje bij de bingo, denk creatief na over je ideale buurt, maak iets bloemigs, kom even tot rust bij een vesper, of speel een potje jeu de boules. En van 10.30-11.30 kun je vuil prikken!

We bieden Burendag gratis aan, inclusief simpele lunch en live muziek, maar we vragen iedereen om wat vegetarische hapjes mee te nemen om te delen.

Wil je meehelpen? Bijvoorbeeld met klaarzetten, of koffie schenken? Mail naar Lisa van den Bergh: L.vandenbergh@diaconie.org

Iedere vrijdag een ochtendgebed van 8.30 tot 8.50 uur

Wees van harte welkom bij het ochtendgebed: samen stil worden, een paar bijbelwoorden lezen, een lied zingen en bidden. Vanaf 8.20 uur is de Kapel open om binnen te lopen.

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Kom naar de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact

ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl

